

2023-
2027

Beleidsplan Hervormde Gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht, wijk Dorp



Inhoud

Inleiding	2
Missie	2
Visie	2
De drie beleidsterreinen:	
Vieren	3
Leren	3
Delen	4
De uitwerking:	
Vieren	4
Leren	4
Delen	5

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan voor de jaren 2022 t/m 2026.

Een aantal zaken uit het vorige beleidsplan (2017-2021) is doorgeschoven naar dit nieuwe plan, omdat de beperkingen die de bestrijding van het Corona-virus ons oplegde, verhinderden dat die konden worden uitgevoerd. Juist in die periode werd duidelijk wat de leden van onze kerkelijke gemeente aan elkaar bindt.

We onderscheiden drie belangrijke aspecten:

- **Vieren**
- **Leren**
- **Delen**

Drie werkwoorden (!) die we als leidraad hebben gekozen om ons beleid voor de komende jaren te formuleren. Na het benoemen van de missie en de visie die wij als gemeente van de Dorpskerk hebben, willen we deze aspecten nader toelichten en uitwerken.

Missie

Wijkgemeente Dorp is als Hervormde wijkgemeente binnen de PKN in Hendrik-Ido-Ambacht te kenschetsen als een confessionele gemeente. De gemeente is een geloofsgemeenschap rond het Woord van God. Dat is de basis en het uitgangspunt voor alle activiteiten die plaatsvinden. De Bijbel is de bron en de richtlijn voor ons spreken over God. Zondag aan zondag wordt het evangelie verkondigd en verwonderen we ons over Gods genade. De kerk mag de vrije ruimte zijn waar we op adem komen. Hier leren we antwoorden op Gods bevrijdende stem.

De kern van ons gemeente-zijn is gelegen in de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat door Zijn verzoenend lijden en sterven voor ons de weg naar Zijn Hemelse Vader weer is geopend.

We weten ons van harte verbonden met het belijden van de vroege kerk en de Reformatie. We staan in een lange traditie en weten ons daarmee verbonden. Dat betekent niet dat we alles bij het oude laten, integendeel: we pakken de traditie op en vertalen deze naar de wereld waarin wij leven.

Visie

De geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk wil groeien in het geloof en de navolging van Christus. We willen ons verdiepen in de Bijbel waarin God ons laat zien hoe Hij met Zijn volk op weg gaat. In Jezus worden we op een bijzondere manier geconfronteerd met de bevrijdende keuze voor wat goed is, wat de HEER van ons wil. Bijzondere aandacht willen we daarbij geven aan de kinderen en jongeren van de gemeente. In de kerkdienst, de catechese en het jeugdwerk willen we hen hier iets van laten ervaren.

Als geloofsgemeenschap willen we voor elkaar en voor anderen helder zijn in de kern zijn en ruim in bijzaken, omdat we beseffen dat de kerk van Christus breder is dan onze gemeente. De kern van ons geloof is verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, die vrijwel elke zondag in de kerk wordt beleden.

We wonen in Hendrik-Ido-Ambacht of omgeving en maken deel uit van een sterk gesecculariseerde samenleving. In de wekelijkse erediensten zoeken we in de Bijbel houvast en inspiratie voor onszelf en voor de mensen waar we mee samenleven. We stimuleren elkaar om in contact met onze tijdgenoten iets van Gods liefde gestalte te geven.

We zoeken contact met onze broeders en zusters in het geloof, en andere tijdgenoten, waar dan ook. Dat kan in ons dorp zijn, maar ook wereldwijd.

Het is onze intentie dat de Dorpskerk een pleisterplaats zal zijn waar mensen leren wat het betekent om de bevrijdende weg van Jezus Christus in te slaan. Dit begint in de kerkdiensten, tijdens gesprekken daar omheen en strekt zich uit over alle activiteiten in onze wijkgemeente.

Vrijheid in Christus is een belangrijk kenmerk van ons geloof. We voelen ons daarom, net als Jezus, verbonden met hen die slachtoffer zijn geworden van welk systeem dan ook. We weten dat wij instrumenten zijn in Gods handen om Zijn bevrijdend handelen vorm te geven in de levens van hen die gebukt gaan onder geweld, armoede, onderdrukking, verslaving en uitsluiting.

De drie beleidsterreinen

Vieren

De eredienst is het kloppend hart van de gemeente. Het Woord van God wordt daar verkondigd, uitgelegd en toegepast op ons leven. De gemeente antwoordt daarop met liederen en gebeden. Een belangrijke reden om te midden van alle activiteiten het grote belang van de zondagse vieringen te onderkennen: vieren doen we samen.

Door de jaren heen verandert de samenstelling van de gemeente. Zo is er nu een grote groep jongeren, maar ook een grote groep steeds ouder wordende mensen. Iedereen moet zich "thuis" kunnen voelen in de kerk tijdens de eredienst.

Daarom willen we ons bezinnen op de onderdelen van de bestaande erediensten in de Dorpskerk, maar ook nadenken over andere mogelijkheden het geloof tijdens de eredienst te beleven.

Belangrijk is dat bij eventuele veranderingen in de vieringen de gehele gemeente wordt betrokken: zij is het die samenkomt en zij geeft de ontmoeting met God in de eredienst gestalte.

Leren

Leren is de kern in het volgen van Jezus. "Groeien in geloof" wordt dat ook wel genoemd. De discipelen van Jezus worden niet voor niets "leerlingen" genoemd. En Jezus' woorden worden vaak als "onderricht" betiteld. Navolger van Jezus worden moet je leren. Je leven lang.

Daarom stellen we het leren centraal in de Dorpskerk: de lerende gemeente. En dan hebben we het over de hele gemeente!

Een lerende gemeente zijn, vraagt om een bescheiden houding. Erkennen dat je zelf de wijsheid niet in pacht hebt. De moed om je vragen te stellen aan de ander. En de open houding om de vragen van de ander eerlijk te beantwoorden met wat je zelf geleerd hebt in de praktijk.

Als mens ben je nooit uitgeleerd. Dat geldt voor zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen. Samen met anderen leren, geeft je bovendien inzichten die je alleen nooit zou ontdekken. De onderlinge ontmoeting is daarbij onmisbaar: het delen van ervaringen onderling en het bemoedigen en inspireren van elkaar. Dat gebeurt tijdens de erediensten, maar ook tijdens de catechese, op kringen, op de clubs, tijdens de koffiemomenten na de dienst en op al die plaatsen waar wij elkaar in Jezus' naam ontmoeten.

Delen

Vanuit Gods liefde voor ons en Zijn opdracht onze naaste lief te hebben als onszelf, zoeken we verbinding. We willen delen wat we tijdens de vieringen hebben gekregen. Dat doen we onderling als leden van de gemeente. Dat doen we zonder aanzien des persoons. Zo worden wij broeders en zusters in Christus en vormen wij met Hem één lichaam. We zoeken daarom naar manieren om elkaar te ontmoeten, elkaar (beter) te leren kennen en elkaar te ondersteunen en bemoedigen op de weg achter Christus aan.

We delen wat we hebben ontvangen niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten: in onze dagelijkse leefomgeving, in gezin, buurt, werk of school.

De Dorpskerk wil daarbij ook een gastvrije gemeente zijn. Gastvrij naar elkaar en naar onze plaatsgenoten.

Dat houdt in dat we veel zorg besteden aan onze onderlinge communicatie en aan de communicatie “naar buiten”.

Delen houdt ook in dat we onze missionaire opdracht verstaan en gestalte geven. We willen groeien in “missionair kerk-zijn” en steun geven aan zending wereldwijd.

De uitwerking

Op elk van de drie beleidsterreinen willen we de komende vier jaren nadenken over wat er nodig is om ze in praktijk te brengen. Hier ligt niet alleen werk voor de kerkenraad, maar voor de hele gemeente! De kerkenraad kan daarom besluiten andere gemeenteleden te vragen mee te denken.

Vieren

Het gaat hier om bewustwording: waarom doen we de dingen tijdens de eredienst zoals we ze doen? Belangrijk is in ieder geval het besef dat de huidige vorm van onze liturgie gegroeid is in de praktijk van de (wekelijkse) vieringen gedurende eeuwen. Vandaaruit moet de vraag worden gesteld of de verschillende onderdelen van de eredienst voor alle gemeenteleden bijdragen aan het verstaan van het evangelie.

Kunnen de ervaringen die we de afgelopen (corona-)jaren hebben opgedaan, bijvoorbeeld t.a.v. de schriftlezingen, de muziek (Nederland Zingt), de vorm van de viering van de maaltijd van de Heer, wellicht op één of andere wijze worden ingepast in onze bestaande liturgie?

Aandacht is nodig voor de frequentie en vormgeving van vieringen van het Heilig Avondmaal. Ook de wijze van deelname aan de vieringen verdient aandacht: bijvoorbeeld wie mogen, willen en kunnen aangaan aan de tafel van de Heer?

Leren

Als we als individuele gelovigen en als gemeente willen leren, dan speelt de verkondiging daarin een voorname rol. Het is daarom van groot belang dat de gemeente de predikant ruim de gelegenheid geeft om zijn preken voor te bereiden. De predikant bestudeert de Schriften, heeft weet van wat er in het leven van gemeenteleden en in de wereld leeft en probeert deze in de verkondiging te verbinden.

De Dorpskerk kent verder als lerende gemeente: de catechese, de kinderkerk, het jeugdwerk en de verschillende gespreksgroepen. Maar er is nog geen “totaalplaatje”, hier en daar wordt nog het een en ander gemist. Het is goed dat we in beeld gaan brengen wat er allemaal gebeurt en voorstellen formuleren waar verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Het is ook van belang over de grens van de Dorpskerk heen te kijken: welke leerbehoefte heeft de buurt eventueel? Kunnen we daarin ook voorzien?

Delen

We willen nadenken over activiteiten die gericht zijn op het verstevigen van de onderlinge band en de binding van nieuwe gemeenteleden aan de gemeente.

Op dit terrein zijn al activiteiten ontplooid of worden die ontwikkeld. Te denken valt aan de welkomstcommissie, de HVD, het IDB en Hiphelpt. Wellicht kunnen deze bestaande activiteiten nog beter op elkaar en op eventueel nieuwe initiatieven worden afgestemd.